



## Algemene informatie Picardie

Picardie is het meest noordelijk deel van Frankrijk. Het departement is onlangs samengevoegd met Nord-Pas-de-Calais en heet nu formeel departement Hauts-de-France. De vruchtbare grond was al vanaf de Romeinse tijd gewild en de geschiedenis heeft overal zijn sporen achtergelaten. Middeleeuwse forten, renaissance kastelen, kerkjes en gotische kathedralen. Ook zijn er diepe bossen en glooiende weilanden te vinden waar het heerlijk wandelen is. De prachtige kust met duinen, kwelders en heerlijk brede stranden maken de Picardie tot een veelzijdige regio.

De kustlijn van Picardie is indrukwekkend en afwisselend. Hoge krijtrotsen met geweldige panorama's over het Kanaal en de vlakke en brede zandstranden geflankeerd door diepe duinen. Hier liggen dorpjes en vissershaventjes met kleurrijke bootjes en bekende badplaatsen als Le Touquet, Berck-Plage en Hardelot-Plage waar de elite uit Parijs begin 19e eeuw voor het eerst neerstreek en hedendaags nog steeds voor een vakantie in de gezonde zeelucht. Tegenwoordig zijn dit gezellige badplaatsen met boulevards, casino's en uitstekende voorzieningen. De kleinere kustplaatsen zoals Le Crotoy en Saint-Valéry-sur-Somme zijn pittoresk en een bezoek waard. Op de grens van Picardie en Normandië ligt Mers-les-Bains, de rivier Bresle vormt de grens. Deze badplaats heeft oogstrelende voorbeelden van de architectuur uit de belle époque en indrukwekkende uitzichten op de krijtrotsen. Verken de oude stad Amiens, ook wel het kleine Venetië van het noorden genoemd, met talrijke kanalen en huisjes met gekleurde gevels. Boulogne met zijn zeehaven, Arras met zijn oude gevels, de tuinen van de abdij van Valloires. Picardie is de wieg van de gotiek: bewonder de kathedralen van Amiens, Beauvais en Laon en de vele versterkte middeleeuwse kerkjes. Picardie telt ongelooflijk veel historische monumenten: op het vlak van beschermde monumenten is het de één na belangrijkste regio van Frankrijk.

## Tips voor in de omgeving.

### *Ontdek de Franse dorpjes en steden*

**Quend-Plage (reisafstand 8 minuten).** Dit buurdorpje is een kleine replica van Fort-Mahon-Plage en een bezoekje waard. De mosselen die in Quend en verdere omgeving worden gekweekt zijn anders dan onze bekende Zeeuwse mosselen. De mosselen zijn qua kleur geler en iets kleiner maar smaken er niet minder om. Wat ons betreft zijn de mosselen zonder meer smaakvoller. Deze mosselen worden niet op rotsen gekweekt, maar op zogenaamde mosselpalen. Vandaar de naam "moules du bouchot". Nabij het dorp Quend is een uitgestrekte vlakte met mosselpalen te vinden. Deze vlakten zijn weer onderverdeeld onder verschillende eigenaren.

- **Quend (reisafstand 10 minuten).** In het buurdorpje Quend is een ezelfarm te vinden. De Asinerie du Marquenterre (Ferme de la Bonne Dame) is gelegen aan de Monchaux in Quend. Sla eens een plattelandsweggetje in en laat u leiden door het mooie plattelandlandschap.
- **Rue (reisafstand 15 minuten).** Een dorp met een leuke markt op zaterdag. Er zijn ook bijzondere bouwwerken te zien op het gebied van middeleeuwse architectuur. In de middeleeuwen lag Rue aan de kust en floreerde de handel. De rijkdom is nog te zien in de bouwwerken. Een Belfort (15<sup>e</sup> eeuw), een prachtige gotische kerk en een kapel tonen de rijkdom van het verleden.
- **Le Crotoy (reisafstand 20 minuten).** Rustig vissersplaatsje waar je heerlijk in de restaurants verse vis kunt eten en mooi zicht op het de baai de Somme.
- **Maintenay (reisafstand 20 minuten).** Een klein dorpje met een oud kerkje en een watermolen. Bij de watermolen is een crêperie waar u heerlijke crêpes kunt eten. Het kleine terras is gelegen aan het water en is een bezoekje waard.
- **Berck (reisafstand 20 minuten).** Badplaats waar een groot winkelcentrum is te vinden aan de Avenue de Verdun. Rondom het winkelcentrum vindt u een groots opgezette Carrefour, Lidl, sportartikelenwinkel, de bank, autobedrijven en McDonald's.



- **Saint-Valery sur Somme (30 minuten rijden).** Saint-Valery sur Somme is een pittoresk vissersplaatsje aan de noordwestkust van Frankrijk. Het ligt midden in de boeiende natuur van de 'Picardie', aan de monding van de Somme, een prachtige baai, waar de kleurige bootjes bij eb op het droge komen te liggen. Brede zandstranden met duinen, kiezelstranden en de door veel impressionisten geschilderde krijtrotten. Het vissersdorpje is gebouwd tegen een heuvel. De authentieke dorpsaferekenen van Saint-Valery sur Somme krijgen extra kleur in het decor van het middeleeuwse hart van het stadje. U vindt in Saint-Valery vele kleine vissershuisjes. Langs de romantische kade staan statige Victoriaanse villa's. Boven in het dorp vindt u de resten van een historische abdij, een kerk en een kapelletje uit zwart-witte stenen. In één van de poorten is Jeanne d'Arc gevangen gehouden. Vanuit dit plaatsje vertrekt ook een stoomtreintje die langs de la Baie de Somme een leuke route aflegt.
- **Forêt de Crecy (reisafstand 35 minuten).** Het staatsbos van Crécy is met zijn 4.322 ha het belangrijkste woud in het departement. De beuk en de eik zijn de meest voorkomende boomsoorten in dit bos. Verder kunt u er reeën, wilde zwijnen en fazanten tegenkomen. Er zijn 8 bewegwijzerde wandelingen, 47 km ruiterspaden en andere voorzieningen waaronder een picknickterrein.
- **Abbeville (reisafstand 38 minuten).**

De kerk St-Vulfran van Abbeville is in tegenstelling tot deze van Amiens nooit afgewerkt, het geld was op. Ze dateert uit de 15de eeuw en heeft toch wel de allure van een kathedraal. Architectuur is hier ondergeschikt aan sculptuur. Het is één groot beeldhouwwerk. In het museum 'Boucher de Perthes' ondergebracht in een 13-eeuws belfort met aangrenzend 15-eeuws gebouwtje, kunt u middeleeuws beeldbouwwerk, keramiek, natuurhistorische collectie en schilders (Hals, Degas, Lemoyne) van de 17e tot 19e eeuw bewonderen.  
Website: [www.ville-abbeville.fr](http://www.ville-abbeville.fr)

Op zo'n 10 km van Abbeville ligt St-Riquier met de gelijknamige abdijskerk. In de 15de eeuw werd deze kerk gebouwd in vlamgotiek. Het portaal zal je dan ook overdonderen. De bijhorende abdij bezat veel geld en kon zich dan ook een duur bouwwerk veroorloven. Het was in elk geval fel overdreven t.o.v. het aantal inwoners van St-Riquier. Het is zeker de kleine omweg waard.
- **Le Touquet (reisafstand 40 minuten).** Le Touquet is een zeer bekende en mondaine badplaats in de regio Pas-de-Calais. Het wordt ook wel eens Paris-Plage genoemd omdat veel Parijsers in het weekend naar deze kustplaats komen. Er is een museum en een waterpretpark en er zijn uitstekende strandvoorzieningen, vele (delicatesse) winkeltjes en er is een ruim en divers aanbod van bars en restaurants.
- **Cayeux-sur-mer (reisafstand 42 minuten).** Aan de kust van dit plaatsje zijn ontelbaar veel stenen te vinden. Er loopt vanaf de kustlijn een route dwars door een natuurgebied "Le Marais du Hâble d'Ault" naar het dorpje Ault (prachtig uitkijkpunt!). Deze route is leuk om te rijden (dirt road).
- **Ault (reisafstand 45 minuten).** Een prachtig uitzicht op de zee, kustlijn (Cayeux) en de krijtrotten van het uitkijkpunt bovenop de heuvel. Imposant!
- **Boulogne-sur-mer (reisafstand 45 minuten).** Boulogne is een vissershaven, de eerste in Frankrijk. Op de kade kun je iedere ochtend verse vis kopen in de verschillende kraampjes. Meestal rechtstreeks van de vissersboten. Boulogne is zeer vroeg ontstaan, er was hier reeds een Romeinse vestiging. In 636 kwam er een schip aangelegd, zonder zeilen, zonder bemanning. Alleen stond er op het dek een beeld van de Heilige Maagd. Op hetzelfde ogenblik werden de biddenden in de kapel (waar nu de basiliek staat) verwittigd van dit feit, door een verschijning van de Heilige Maagd. Sindsdien is de plaats een belangrijk bedevaartsoord, ook voor de vele Franse koningen.  
De gezellige oude stad verkennen doe je best met een wandeling. Er zijn veel terrasjes en je kunt er ook leuk winkelen.  
In het kasteel kun je een bezoek brengen aan het museum die er is ondergebracht. Je kunt voordelig een toegangsticket aanschaffen als je dit combineert met Nausicaa (erg leuk en leerzaam aquarium!). In dit museum tref je een overzicht aan van Griekse vazen, verzamelingen van de Egyptische oudheden, archeologische vondsten in de streek en de schilderkunst van de 17de tot de 19de eeuw.



- **Mers-les-bains (reisafstand 50 minuten).** In dit plaatsje, op de grens van Normandië en gescheiden door de rivier Bresle, zijn diverse villa's en huizen uit de 'belle époque' te bewonderen. Hoewel de art-nouveau overheerst, is er op fantasierijke wijze gebruikgemaakt van andere stijlelementen zodat er een bont geheel is ontstaan van luifels, erkers, torentjes, houten en smeedijzeren balkons en keramiekdecoraties. De fanatische ligging van dit plaatsje geeft een adembenemend uitzicht op de immens hoge krijtrotsen. Aan de overkant ligt het plaatsje Le Tréport.
- **Naours (reisafstand 60 minuten).** Een ondergrondse attractie; de grotten van Naours, een ondergronds dorp. Meer dan 1500 jaar gebruikt als schuilkelder voor maar liefst meer dan 3000 mensen. Deze onderaardse gangen dienden in de Tweede Wereldoorlog als Hoofdkwartier van de Duitsers.
- **Amiens (reisafstand 60 minuten).** Amiens was reeds vroeg een welvarende stad dankzij een plant waaruit men de kleurstof pastelblauw haalde. In de 16de eeuw bloeide de textielindustrie en bracht grote rijkdom. Amiens staat synoniem voor de grootste gotische kathedraal van Frankrijk (start bouw in 1220). De geestelijken waren erin geslaagd een belangrijke relikwie van St-Jan de Doper in de kerk te bewaren, nl. zijn schedel. Zoals in elke kathedraal in Picardië vind je ook hier een labyrint in het midden van de kerk. In Amiens vind je ook de Hortillonnages. Dit is een uitzonderlijk landschap van ongeveer 300 ha. Het is was vroeger een moeras als gevolg van het turfsteken. Het gebied werd gedraineerd door het graven van kanalen. Het werd aangelegd voor de plantenkweek. De eilandjes die ontstonden door het graven van kanalen zijn zeer vruchtbaar doordat het zware slib uit die grachten hierop werd uitgekeerd. Men kweekt hier nu vooral bloemkool maar ook suikerbieten met uitzonderlijke opbrengsten. Het vervoermiddel is een platte bodemboot. Je kan deze kanalen afvaren, toeristische boten vind je aan de rand van de stad. Amiens is ook een leuke stad om te winkelen en een terrasje te pakken. Je kunt er ook een bezoek brengen aan de dierentuin of het huis van Jules Verne bezoeken.
- **Péronne (reisafstand 1½ uur).** Dit is een vrij nieuw museum dat je op een visuele manier meer uitleg verschaft over de Eerste Wereldoorlog, de gruwel, de strijd, de klederdracht, de propaganda, het dagelijkse leven tijdens de oorlog en nog veel meer. Wie al veel gelezen heeft over de Eerste Wereldoorlog zal hier niet veel nieuws ontdekken. Omdat Péronne niet echt op de route ligt van de andere herdenkingsplaatsen over de Somme is het alleen een omweg waard voor wie weinig afweet van deze grote oorlog.
- **Parijs (reisafstand 2 uur).** De hoofdstad en regeringszetel van Frankrijk. De stad van de romantiek, cultuur, musea, winkels en prachtige bouwwerken. Een aanvullende omschrijving lijkt ons overbodig. Een must-see!

#### *Attractieparken:*

- **Bomenklimpark (reisafstand 8 minuten/Quend-plage).** Er zijn diverse boomklimparken in de buurt. Het park is Quend is het dichtsbij verder is er nog een park in Saint-Valery-sur-Somme en in Camiers Sainte-Cécile.
- **Parc Marquenterre (reisafstand 20 minuten / Saint-Quentin-en-Tourmont).** Nabij Fort-Mahon-Plage is een groot en bijzonder natuureservaat te bezoeken. Parc du Marquenterre is een ornithologisch park in Saint-Quentin-en-Tourmont en bestrijkt een gebied van ongeveer 3000 hectare, ten noordwesten van Rue. Het landschap bestaat uit duinen, zilte moerassen en kwelders. Van de ongeveer 450 vogelsoorten die in Europa voorkomen zijn er hier het hele jaar door 320 te zien, vooral bij hoogwater. Voorkomende vogelsoorten zijn o.a. blauwe reiger, ooievaar, strandloper, haviksarend, visarend, grauwe gans, gierzwaluw en lepeaar en vele andere soorten. Zes km wandelpaden met observatieposten geven de bezoeker de gelegenheid het gebied te verkennen. Er is een bezoekerscentrum, een restaurant en een tentoonstellingsruimte. Verreikers kunnen er worden gehoord. Een volière voor zieke en gekwetste dieren huisvest soms zeldzame soorten.
- **Parc Bagatelle (reisafstand 28 minuten / Merlimot).** Tussen Le Touquet en Berck-Plage ligt er een attractiepark: Bagatelle. Je vindt er de klassieke attracties van elk pretpark, er zijn ook shows en een klein dierenpark. Het is een zeer succesvol pretpark in deze regio. Website: [www.bagatelle.fr](http://www.bagatelle.fr)



- **Nausicaa Zeeaquarium (reisafstand 45 minuten/Boulogne-sur-mer)**. Het doel van Nausicaa is de bezoeker de zee en de rijkdom van de oceanen te laten ontdekken. Het is dan ook niet zomaar een verzameling van aquariums, Nausicaa is tevens een onderzoekscentrum en heeft een pedagogische taak. Maar wat valt er nu te beleven in Nausicaa? U kunt een audiogids (Nederlands) nemen bij de ingang. Tijdens je bezoek wandel je door verschillende zones en je start met het primitieve leven onder zee. Je leert daarna het leven in de oceanen kennen, maar ook de gevaren van de grote menselijke bevolking langs de kusten. Dit zeeaquarium vinden wij echt de moeite waard.
- **Parc de Samara (reisafstand 50 minuten / La Chaussée Tirancourt)**. Dichtbij Amiens, aan de Somme, ligt een archeologisch park. Het is vooral educatief bedoeld want bijna alles is een replica met uitzondering van een paar een Keltisch oppidum. Deze laatste werd hier opgegraven en was de aanzet om een attractie op te zetten op deze plaats. Men gaat terug tot ongeveer 450.000 jaar voor Christus en brengt je in confrontatie met de oudheid op een vrij attractieve manier. Het is dus zeker geen saaie bedoening van dode stenen en scherven.
- **Parc Astérix (reisafstand 2 uur / Plailly)**. Dit pretpark is gebaseerd op de stripboeken van Uderzo en Goscinny. Asterix en Obelix en al hun vrienden en vijanden zijn er te vinden.

## Diversen

**Golfbanen.** Er zijn diverse 18-holes banen in de omgeving te vinden. Hardelot-Plage, Nampont-Saint-Martin, Belle Dune (Quend Plage/Fort Mahon), Le Touquet en Abbeville.

**Atlantikwall (loopafstand).** Dit was een Duits kustverdedigingswerk die reikt(e) van Noorwegen tot de Spaanse grens. Er zijn nog enkele (resten) van deze bunkers te zien in de Baie d'Authie.

## **Bezoek de talloze stille herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de Tweede wereldoorlog (1940-1945).**

- Er zijn veel stille getuigen, elk dorp/stad heeft wel een monument voor de gevallen uit de WO1 en/of WO2. De klaproos is het symbool geworden voor de verschrikkingen van de slag van de Somme. De Chemin des Dames is een route van 80 km die over een heuvelkam voert waar in WO1 hevig is gevochten. Een kortere autoroute tussen Péronne en Albert is het 'Circuits de Souvenir' (34 km) die u ook langs de slagvelden voert.

## **Bezoek de verschillende tuinen in de Picardie.**

- Picardië is de regio in Frankrijk waar je het grootste aantal eigenaars en liefhebbers van private en openbare tuinen vindt. De regio telt zeventig voor het publiek toegankelijke parken en tuinen, waar je dankzij de verscheidenheid van de landschappen nooit dezelfde wandeling maakt.
- De Abdij en Tuinen van Valloires. Voor liefhebbers van de Barok-stijl, zowel in architectuur als inrichting moeten een bezoek gebracht hebben aan de abdij van Valloires. Deze abdij is nog in haar volle glorie te bezichtigen en wordt omringd door tuinen met een gezamenlijk oppervlakte van 8 hectare. Meer informatie en een klein visueel voorproefje zijn te verkrijgen via de onderstaande link. [www.abbaye-valloires.com](http://www.abbaye-valloires.com)
- (<http://www.parcsetjardinsdelasomme.fr/parcs-et-jardins-de-la-somme/>)

## **Outletstore Calais (reisafstand 60 minuten)**

Bezoek de meer dan 100 outlets van grote topmerken in het Channel Outlet Store Calais.

**Kasteel Rambures (reisafstand 54 minuten).** Het kasteel Rambures wordt beschouwd als een parel van militaire architectuur uit het eind van de middeleeuwen. Het imposante bouwwerk biedt onderdak aan een rijke verzameling van 15, 16 en 17de eeuwse meubels afkomstig uit de Picardie streek. Het kasteel is gelegen in een adembenemend park. Onderstaande link brengt u direct naar de officiële website van het kasteel.

[www.chateaufort-rambures.com](http://www.chateaufort-rambures.com)



## **Dagje Engeland**

Vanaf Boulogne en Calais gaan er diverse ferries per dag die het mogelijk maken Engeland binnen één dag te bezoeken.

**Voor meer informatie kunt u terecht bij het plaatselijke VVV-kantoor, Avenue de la Plage 555 in Fort-Mahon-Plage.**

De ANWB heeft een Nederlandstalige reisgids beschikbaar over de Picardie. Veelal adviseren wij u om gewoon erop uit te trekken en de leuke interessante plekje zelf te ontdekken. Niet alles is objectief in deze reisgids maar een goede houvast is het zeker.

Verras uzelf met de dorpjes die u onderweg tegenkomt en loop eens een kerkje binnen en koop een broodje bij de bakker. Joie de vivre!

## **Contactgegevens:**

Telefoon +31 610 466 397 (NL) / +31 653 58 44 44

Telefoon +33 615 490 758 (FR)

E-mail [info@maisondeladecouverte.com](mailto:info@maisondeladecouverte.com)

Website [www.maisondeladecouverte.com](http://www.maisondeladecouverte.com)

© MaisondelaDécouverte/M.Glasbergen. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname van informatie (teksten, foto, geluid etc.), plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door MaisondelaDécouverte/M.Glasbergen.